

Heidelbergse catechismus, vraag 1

Vraag: *Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?*

Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven.

6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week)

1 Petrus 1,3-21

Hebreeën 2,14-18

Matteüs 27,16-26; check youtube: "Jesus vs Barabbas"

Psalms 56

Romeinen 8,31-39

1 Petrus 2,11-25

In zijn laatste kersttoespraak had de koning het over geluk. Hij zei: 'Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel'. Met dat laatste zinnetje had hij in ieder geval helemaal gelijk!

Niet meer van mezelf

Terwijl wij juist een sterke drang hebben om controle te krijgen en te houden over ons leven, maakt God ons

in de Bijbel duidelijk dat ons dat tevergeefs is. We schieten eenvoudig tekort om goed voor onszelf te kunnen zorgen.

Hoop betekent in de Bijbel zekerheid. Dat geeft houvast en daarom doe je er goed aan je daarop te richten. Maar zulke zekerheid vinden we eenvoudig niet als we zelfstandig willen blijven en niet afhankelijk van God. Dan volg je je eigen begeerten (1 Petrus 1,14) en leef je uiteindelijk een zinloos leven (vers 18). Terwijl God door Jezus Christus houvast biedt voor nu en straks (vers 3, 13 en 21).

We zijn geschapen als beeld van God. Dát is onze identiteit. Het is niet bevrijdend om los van God of tegen God gekeerd te leven, integendeel. Dat werpt ons juist terug op onszelf. Schuld is een relatiebegrip! Maar als we in plaats van van onszelf het eigendom van Jezus Christus zijn, dan komen we thuis. En dan horen we bij God die Bevrijder is, die genadig vergeeft, de dood overwon en trouw is als geen ander.

Van eigenaar verwisseld

Als ik denk dat ik mijn leven onder controle heb en 'van mezelf ben', is dat in werkelijkheid niet zo. Ik leid dan namelijk een leven dat mij boeit en bindt en waarvan ik 'losgekocht' moet worden (1 Petrus 1,18). Los van God zijn we geboeid door onze schuld en kan Satan ervoor zorgen dat we geen weerwoord hebben tegen de macht van de dood (Hebreeën 2,14).

De Zoon van God, Jezus Christus werd mens als wij om ons uit die macht van schuld, dood en hopeloosheid te bevrijden. Hij offerde zichzelf op en stierf aan het kruis om verzoening te bewerken voor onze zonden. Daarmee kan Hij ons vrijkopen. Door het geloof in Hem worden we ook echt vrijgekocht: we verwisselen van eigenaar! We zijn niet meer van onszelf, niet meer in de macht van de duivel en de dood, maar zijn het eigendom van Christus.

Dat geeft hoop in leven en sterven: Ik ben nooit meer alleen, nooit meer onveilig. Wat ik nu meemaak, maak ik mee als 'eigendom van Jezus Christus'. Dan geldt Romeinen 8,31-39: *niets zal ons 'kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer'.*

Helemaal van Jezus Christus

Van Jezus Christus zijn, betekent ook met Hem leven. En een leven leiden *'dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is'.* Dat betekent

- gericht zijn op de komst van Christus
- niet meer leven alsof je nog van jezelf bent
- leven in ontzag voor God
- beseffen dat Christus je vrijkocht

Dát is bevrijdend, dát troost en geeft houvast: niet meer van jezelf maar van Jezus Christus.